

# AMIGOE DI CURAÇAO

WEEKBLAD VOOR DE CURAÇAOSCHE EILANDEN

## BUREAUX VAN DIT BLAD

REDACTIE: Waterkant, Otrabanda, No. 223

ADMINISTRATIE: Plein Concordia, No. 129, Pietermaai

Es Courant aki ta sali toer dia Sabra.  
Su prijs di abonnement ta fl. 2,— pa tres luna,  
pagi padilanti.  
Pa lugarnan foi Curaçao, Ionaire, Aruba, St. Mar-  
tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10,— pa anja.  
Un numero sol fl. 0,15.  
Anuncio di 1 te 7 regel f0,50, cada regel mas  
7½ cts.

Dit Blad verschijnt elken Zaterdag.  
Abonnementsprijs voor Curaçao, Bonaire, Aruba  
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden  
fl. 2,— met vooruitbetaling.  
Voor het Buitenland per jaar fl. 10,—  
Alzonderlijke nummers fl. 0,15.  
Prijs der Advertentie van 1— 7 regels f0,50, voor el-  
ken regel meer 7½ cts.

Curaçao, 18 Sept.

### Het gouden Priestersfeest van Zijne Heiligheid Paus Pius X.

Niet beperkt binnen de grenzen van een enkel rijk, of zelfs van een geheel werelddeel, maar over de ganse aarde, door alle landen en volken wordt heden feestgevierd. Het Priestersfeest van Z. H. Paus Pius X is een wereldgebeurtenis. Meer dan twee honderd vier en zestig miljoen Katholiken, over de gehele wereld verspreid, herdenken heden den dag waarop hun aller Vader de H. Zalving van het Priesterschap ontving. Het Priestersfeest van den Paus is een groot familie-feest onder de miljoenen en miljoenen kinderen van dien eenen Vader, den Paus van Rome.

Wie is in staat de volle glansen van dit schitterend gouden jubile samen te trekken en in elogeiden te verheffen? Het is de taak van den donkeren nacht van onverschilligheid en ongelof, opdat ook zij, die in de schaduwen zitten en in de duisternis, en niet wandelen in het Licht, aanschouwen kunnen en bewonderen de verheven heerlijkheid van den Roomsche Katholiken Priester!

Toen Moses, de groote Leider van het Israëlitische volk, Israël wilde toespreken, na in vertrouwelijk verkeer met Jehovah, Gods bevelen ontvangen te hebben, werkaatse zijn aangezicht de Majesteits Gods, de afstraling van Gods heerlijkheid bleef schitteren om zijn hoofd, zoodat het volk dien aanblik niet verdragen kon en hem moest vragen zijn aanschijn te bedekken, als hij tot hen sprak.

Als een andere Moses, leider van zijn volk, en Afgezant des Allerhoogsten staat de Katholieke Priester dagelijks op den Heiligen Berg, aan het Altaar des Heeren, om te treden in onmiddellijke tegenwoordigheid van zijn God, om zich in het innigst met Hem te vereenigen.

Ook zijn nagezicht moest stralen van hemelsche heerlijkheid. Maar helaas, de vernietigende adem van den dagelikschen sleur doofde dien gloed; de gewone omgang en het verkeer met de menschen heeft ook over de heerlijkheid van het Katholieke Priesterschap een sluier geworpen. Men ziet maar al te veel in hem den mensch, met de gewone menselijke gebreken en fouten, en dringt zoo zeldzaam door tot zijn Goddelijk Karakter en verheven waardigheid.

Maar niet altijd. Daar zijn oogenblikken, daar zijn dagen, dat ook hij in volle schittering naar voren treedt, den mensch doet vergeten en het volle licht laat glansen van zijn Goddelijk Priesterschap.

Vraagt het dien diep ontroerden Ouders, als zij, onmiddellijk na de H. Wijding, vol eerbied nederknien aan de voeten van hun kind, en voor de eerste maal zijn Priesterzegen mogen ontvangen. Die Ouders gevoelen dan, dat hun zoon ver boven hen verheven staat en gesteld werd als bemiddelaar tusschen God en de menschen.

Begeeft U tusschen de familieleden en vrienden van een neomist, van

een jong-gewijden Priester die zijn eerste H. Mis plechtig opdraagt. Door hun tranen heen zien zij den jeugdigen Priester aan het altaar als een anderen Christus het brood en den wijn door zijn machtwoord veranderend in het Lichaam en Bloed van den Godmens, het Goddelijk Lam opofferend voor de zonden der wereld.

Nieemand ziet op dat oogenblik in dien jeugdigen Priester den mensch, maar wel den van God gezalfde, den hoog verheven Uitdeeler van Gods geheimnisvolle genaden, den invloedrijken vriend van den Grootten Koning van Opperste Majesteit, den Voorspreker van zijn volk, die de hemelen houdt geopend boven zijn hoofd, op de meest vertrouwelijke wijze met God verkeert en hemelsche zegeningen doet nederdalen op het aardrijk.

Een Priester is voor den Katholiek meer dan een godsdienstleeraar, meer dan een voorganger der gemeente. Een Roomsche Katholiek Priester is met Goddelijk gezag bekleed. „Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zoo zend ik u” sprak Christus tot de Apostelen en hun opvolgers.

Verlosser moest worden voortgezet ook na den dood der Apostelen tot aan het einde der tijden en over de gehele wereld. „Gaet en onderwijst alle volken en leert hen onderhouden wat ik u geboden heb.” „Die u hoort, hoort mij, die u versmaadt, versmaadt mij.” „En zie ik ben met u tot aan het einde der eeuwen.”

Volgens de Katholieke leer beschikt de Priester ook over de Goddelijke macht om zonden te vergeven krachtens de volheid van den H. Geest, welke door den Bisschop over hem werd uitgestort op den dag zijner H. Wijding.

Is het wonder, dat een Priesterfeest zoo hoog gevierd wordt?

Dat is een der dagen, waarop de gehele gemeente zich uitsprekt in haar geloof en zich diep doordrongen voelt van de verheven waardigheid des Priesters.

En heden? Heden viert de gehele Christenheid, de gehele Katholieke wereld het Priestersfeest van den Paus, den Opperpriester, den Plaatsbekleeder van Christus. Hier straalt het Priesterschap in schitterenden luister van hemelsche heerlijkheid.

Het volle Hoogepriesterschap van Christus blijft in den Paus bewaard. Is iedere Priester reeds een andere Christus, omdat hij dezelfde zending als Christus vervullen moet, met hetzelfde gezag is toegerust, met dezelfde macht werd bekleed, in veel verhevener zin wordt dit bewaarheid in den Paus, den Plaatsbekleeder van Christus, het zichtbaar Opperhoofd van Christus' mystiek lichaam, de Roomsche Katholieke Kerk. Van den Paus gaat alle Priesterlijke macht uit. Zijn gezag omvat de gehele aarde; Hij is de Leeraar aller volkeren, de Bevestiger zijner broeders, de steenrots, waarop Christus zijn Kerk bouwde. Hij bezit het Priesterschap in zijn hoogste volmaaktheid, de sleutelmacht van St. Petrus.

Zoo er ooit reden was voor een Katholiek om in geloovige overtuiging een Priesterfeest te vieren, dan zeker nu, nu het geldt het Priestersfeest van den Paus.

En welk een Paus!

Een Paus, door de Goddelijke Voorzienigheid voorbeschikt om op den Stoel van Petrus juist de verheven-

heid van het Priesterschap te laten uitblinken.

Pius de Negende was het „Kruis der Kruisen”, de verheven martelaar, verbanen vorst, ontroonde koning, de gevangene van het Vaticaan.

Leo de Dertiende „Het Licht aan den Hemel” was de diepe denker, de wereldberoemde socioloog, de fijne diplomaat, de tegenstander van het Quirinaal, gevierd en geëerd door de gekroonde hoofden als vorst en koning.

Pius de Tiende „Het brandende vuur” dat alles in gloed zet, behoort de niet tot de hoog adellijke families, maar was een zoon der armen. Wat was vooral de reden dat hij werd verkozen tot Paus?

Zijn echt priesterlijke deugden. Tot voor weinig maanden terug, toen Pius de Tiende tegenover de listigheid van Frankrijks kerkvervolgstoende onwrikbaar te zijn als de steenrots, als de kolom en grondvesting der waarheid, als een man van beginsel, als een held des geloofs, tot voor weinig maanden terug was de wereld van dezen Paus niets anders, dan dat hij was een vroort een heilig Priester.

Wat is de hoogste glorie van den Paus, zijn Priesterschap. En geheel zijn vijfjarig bestuur heeft hij vooral daaraan gewijd om de heiligheid van de Katholieke Priesterschap te bevorderen. De regeling der Priesterlijke werkzaamheden in de Parochies, de heiliging van het Priesterlijk leven hadden geheel zijn zorg.

Het priesterlijk vuur brandt en gloeit in hem en zet zijn priesterkroon in vlammen des gloeds.

De ijver voor Christus en zijn Kerk verteert hem.

Alles, maar voor en boven alles de Priesters, wil hij herstellen in Christus.

Hoort hoe roerend Z. H. Paus Pius de Tiende de Priesters over de gehele wereld toespreekt:

„Dit smeeken Wij: Wordt hernieuwd in den geest uws gemoeds en doet den nieuwen mensch aan, die volgens God geschapen is in gerechtigheid en in de heiligheid der waarheid, en dit zal op den vijftigsten verjaardag Onzer Priesterwijding voor ons uw schoonste en het meest aangename geschenk zijn. En terwijl Wij met vermorzeld gemoed en in den geest der nederigheid Onze in het priesterschap doorgebrachte jaren voor God gedenken, hopen Wij, hetgeen Wij aan menselijke zwakheden te betreuren hebben, eenigermate uit te boeten door u aan te sporen en te vermanen, dat gij, Gode waardig wandelt, behagende in alles.”

Moest zulk een Paus niet zoo hoog mogelijk gehuldigd worden op zijn gouden Priesterfeest? Dwingt zulk een Opperpriester geen eerbied af, ook zelfs aan de niet-Katholiken?

### Der dankbare Herinnering.

20 September 1858 werd aan de de Overzijde door de goede zorgen van Z. D. H. Mgr. M. J. NIEUWINDT het weeshuis geopend voor R. K. Meisjes. Het werd bestuurd door 3 Eerw. Zusters en telde aanvankelijk slechts 6 weezzen, maar, vóór het jaar ten einde liep, was dit getal reeds tot 14 aangegroeid.

Het huurhuis werd spoedig te klein of was te kostbaar voor de geringe

middelen, waarover beschikt kon worden. In 1863 werd het huis van Monseigneur, staande op de koraal van den Bisschop tot Weeshuis ingericht. Vier jaar later in 1867 werd de inrichting overgeplaatst naar het oud-pensionaat Habay, toen dit was overgebracht naar het ruime, nieuwe gebouw op de plantage Welgelegen.

In 1883 werd het opnieuw vergroot en tien jaar later in 1893 wederom uitgebreid.

Een groeiende en bloeiende stichting was het Meisjes-Weeshuis, Goddank, ook niet zonder vruchten.

Wat al leed werd er verzacht in die vijftig jaren, dat dit weeshuis thans bestaat. Hoe menige arme, zieke moeder werd het sterven lichter gemaakt, nu zij wist, dat haar kleinen niet onverzorgd zouden achterblijven.

Hoevele vaders vertrouwden aan de liefdevolle zorgen der Eerwaarde Zusters hun kinderen toe, die de moederlijke liefde niet konden ontberen.

217 kinderen vonden in deze inrichting een ander tehuis, waar zij met de teederste zorgen werden omringd, waar zij werden opgevoerd tot nuttige leden der Maatschappij.

Men hoorde zoo zelden iets van het Meisjes-weeshuis. In het verborgen werd daar gewerkt en goed gedaan en ongeacht een groote welstand bewezen aan menige arme familie.

Wat vooral pleit voor deze inrichting? Gedurende vijftig jaar veranderde het Bestuur slechts driemaal van Overste. De Eerw. Soeur JOACHIMA bestuurdte het huis de laatste twintig jaar tot op den dag van heden. En let nu nog eens op de volgende bijzonderheid.

Bij ieder feest komen de oud-weezzen zeer talrijk haar „Oudertijk Huis” bezoeken en weer genieten van den vriendelijken omgang harer geestelijke Moeders.

Is dat niet tekenend en veelzeggend!

Daar is dus wel reden te over om heden hartelijk feest te vieren.

Wij meenen ten slotte een akt van pieteit te verrichten met hier de woorden te laten volgen, waarmee de onsterfelijke Stichter van dit Weeshuis, Mgr. NIEUWINDT, zijn dank bracht aan Gouverneur VAN LANSBERGE voor den steun van Gouvernementswege ondervonden:

„Ik acht 't plichtmatig UHEG. mijn oprechten en welgemeenden dank te betuigen voor de edele en menschevriendende voordracht, die een zoo heilrijk resultaat ten faveure der thans helaas zoo vaak verwaarloosde weezzen der R. K. Gemeente ten gevolge heeft gehad. Ik koester daardoor de hoop van eerlang een begin te kunnen maken met in deze behoefte te voorzien, die hier zoo dringend gevoeld wordt. Mogen onze pogingen slagen en onze weezzen die tot nu toe zonder de minste opvoeding bleven, nuttige en brave leden van de maatschappij worden, dan zal ook voorzeker niet slechts bij hen, maar ook bij het nageslacht de naam van UHEG. in dankbaar aandenken levendig blijven als van dengene, die den eersten steen van het gebouw hunner beschaving gelegd heeft.”

Eere aan de edele Stichters!  
Hulde aan de Eerw. Zusters, de liefdevolle Moeders der verlaten weezzen!



# GEEN HALF WERK.

Uit de Nederlandsche en Amerikaanse Bladen zou men kunnen opmaken, dat zoo zoetjes aan de storm tegen Venezuela begint te luwen. Wel wat al te veel wordt er van minnelijke schikking en arbitrage gesproken, zoodat men zou gaan gelooven, dat er een krachtadig optreden wel niets meer komen zal.

In dit gevoelen worden wij nog versterkt door het bericht, voorkomende in de Amerikaanse Bladen, dat geen nieuwe schepen meer uit Nederland naar Curaçao gezonden zullen worden.

Terwijl deze berichten over Nederlands actie ons bereiken zien wij, ook van Venezuela's kant, eenige toenadering.

In de *Port of Spain Gazette* komt een telegram voor 9 September uit Caracas aan den Consul van Venezuela op Trinidad verzonden, waarin een zekere ARNOLDO MORALES ter kennis brengt van den Consul, dat bij de Douane-ambtenaren de volgende circulaire rondgaat:

„Krachtens besluit van Generaal Cipriano Castro, Hersteller van Venezuela en Constitutioneel President der Republiek, kunt U de inscheeping toelaten van passagiers, die naar Trinidad of Curaçao zouden wenschen te gaan, met dien verstande, dat van dit laatste eiland (Curaçao) geen passagiers kunnen binnenkomen, daar er geen consulaat is die hen kan uitklaren.“

Toch ontvingen op Curaçao verschillende passagiers nog het persoonlijk verlof om zich naar Venezuela te begeven. De Spaansche hoot *Montserrat* mocht zelfs met vracht op Curaçao overgeheep, naar Puerto Cabello en La Guaira vertrekken.

Hoe zeer wij hier op Curaçao er ook naar hunkeren, dat onze verhouding met Venezuela spoedig wordt geregeld, deze gedeeltelijke toetschietelijkheid van Castro verontvult ons meer dan zij ons verheugt.

Misschien zal Castro zich ook nog op andere punten inschikkelijk gaan toonen en dan, vreeszen wij, blijft ieder krachtadig optreden van Nederland achterwege. Zal Nederland zich aldus beet laten nemen door de sluwe streken van handige diplomatie?

Nu Castro ziet, dat het meenens begint te worden, bindt hij in verschillende decreten zullen worden in getrokken, vriendelijke voorstellen zullen worden gedaan, de oorlogsbotten van Nederland trekken terug en..... Curaçao blijft opnieuw overgeleverd aan Castro's willekeur. En wie denkt dan, dat opnieuw de oorlogschepen zullen worden uitgezonden om de rechten van Curaçao te verdedigen!

Dat de nuchtere Hollander zich toch niet zoo spoedig laté verschuilen door mooie woorden en lieve strijkages.

Neen, de oorlogsbotten zijn nu eenmaal hier, dat men ze nu ook gebruikte.

Om te schieten?

Desnoods, waarom niet?

Maar zoover behoort het nog niet te komen. Als ze maar krachtig demonstreeren en zoolang in de nabijheid blijven, tot alles flink op poeten staat en onze toestand weer afdoende is geregeld. Als aan de diplomatieke vertoogen desnoods geen kracht wordt bijgezet door de oorlogschepen, verwachten wij van elke minnelijke schikking met Castro volstrekt niets. Nederland moet zijn macht duidelijk toonen en desnoods ter dege laten voelen; alleen dan kan in de toekomst een duurzame verbetering voor Curaçao verwacht worden.

Dat men in Nederland toch nimmer vergeet: Hoofdzakelijk door een vijand onzes voordeel handelverkeer met Venezuela moet Curaçao weer tot bloei komen.

Curaçao en Venezuela zijn naaste buren, die in goede verstandhouding met elkander moeten leven, omdat ze elkander voortdurend noodig hebben.

Maar Curaçao, als Kolonie van het Koninkrijk der Nederlanden, moet maar niet steeds als de laatste der twee behandeld worden; en mag nimmer ongestraft worden mishandeld.

En dat is maar al te dikwijls geschied.

Nederland zelf wordt daardoor veracht en miskend; omdat Nederland tot dus verre zich zoo zwak toonde en nimmer straffe voor de ondervonden belediging.

Wat is nu te verwachten van een minnelijke schikking, zoo ons prestige niet wordt verhoogd en onze geschonden eer niet wordt gewroken.

Opnieuw zullen wij worden mishandeld en niet bij machte zijn om ons te verdedigen.

Het gaat hier niet alleen om de handelsvoorwaarden voor Curaçao aldende te regelen, de eer van onze

Natie en onze Vlag moet worden hersteld.

Dat is de eigenlijke zaak, waar het om gaat: De Nederlandsche Naam, de Nederlandsche Vlag is herhaaldelijk ongestraft op vernederende wijze beledigd.

Eerst moet de Nederlandsche Naam, de Nederlandsche Vlag weder worden geëerbiedigd, dan zal de vriendschappelijke verhouding tussen Curaçao en Venezuela van zelf beter gewaargord blijven.

## NEDERLAND EN VENEZUELA.

De berichtgever van de „New-York Herald“ heeft 16 Aug. met onze minister van Buitenlandsche Zaken, wien hij om inlichtingen had verzocht over den stand van zaken tussen Nederland en Venezuela, een onderhoud gehad. De minister verklaarde zich gaarne bereid hem allerlei bijzonderheden mede te deelen, die tot dusverre nog niet of niet volkomen juist waren gepubliceerd en daarop liet de heer Maere van Swinderen zich als volgt uit: „De geografische ligging van onze bezittingen in de Antillen, dicht bij de kust van Venezuela, maakt goede betrekkingen met dit land tot een levensvoorwaarde, daardoor wordt de toestand aldaar van iederen aard en deze toestand heeft reeds herhaaldelijk aanleiding gegeven tot moeilijkheden. In 1904 werden de diplomatieke betrekkingen afgebroken, maar weder hersteld bij een protocol, dat alle vroegere aanspraken en onderhandelingen te niet deed. Overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst nam de Nederlandsche regering op zich „met alle middelen, waarover zij te beschikken heeft, te beletten iedere samenleving, elk complot of optreden tegen de orde in Venezuela.“ Deze belofte, die strikte neutraliteit tegenover de bestaande regering verzekerde, sloot in zich toezicht op de Venezolaansche vluchtelingen op Curaçao en het verbod van den invoer van wapenen.

„Ik behoeft u niet te zeggen,“ zoo vervolgde de minister, „dat de strikte toepassing van deze neutraliteit voor de Venezolaansche regering een zaak is van buitengewoon en voortdurend gewicht. De regering van Nederland wist zich, voor zoover haar aangang, zich steeds te hebben gehouden aan deze belofte. Er is echter nog heel wat verschil tussen het optreden van de bepalingen van een overeenkomst en het toegeven aan de wilschen van president Castro om elken Venezolaansche uitgewekene, zelfs wanneer hij geen samenzworver is, aan hem uit te leveren, want deze eisch is in strijd met de grondbeginselen van het volkenrecht.“

„Ik kan hieraan toevoegen, dat bij hetzelfde verdrag bepalingen tussen beide staten zijn gemaakt omtrent nitvervoer. (1) De Nederlandsche Regering had dus het recht op volkomen reciprociteit te mogen rekenen terzake van de toepassing en de uitlegging van de geteekende overeenkomsten, ten doel hebbende correcte en vriendschappelijke betrekkingen in het leven te roepen. Maar sinds 1894 bleven vexatoire en willekeurige handelingen tegenover Nederlandsche schepen verkeerende tusschen Curaçao en de kust, voortduren. Vooral in het laatste jaar, waarin zij vaker voorkwamen, van ernstiger aard waren en feitelijk ondragelijk waren geworden.“

„Terwijl de zaken zoo stonden, brak een epidemie uit op de Venezolaansche kusten. Bij besluit van den President werden alle havens besmet verklaard, maar plotseling vond de heer Castro goed La Guayra van dit besluit uit te zonderen. Het Venezolaansche schip „Gloria“ verliet dus deze haven met een schoone gezondheidspas, maar toen het twee dagen later te Willemstad aankam, moest het door de Nederlandsche autoriteiten in quarantaine worden gesteld en was het in een dusdanigen toestand van vervuiling, dat het groot gevaar voor de gezondheid opleverde. Onmiddellijk daarop zond de Venezolaansche consul, señor Lopez, zonder eenige nadere verklaring af te wachten, aan zijn regering een o verdreven en onjuist verslag van het gebeurde, waarop president Castro zijn besluiten van Mei uitvaardigde, die een doodelijken slag toebrechten aan den handel van Curaçao. De Nederlandsche gezant de heer De Reus, schreef toen een brief aan dr. Paul, den Venezolaanschen minister, waarin hij ernstig verzet daartegen aantekende.“

(1) Dit is bepaald onjuist, daar er tusschen beide landen geen overeenkomst, van nitvervoer bestaat, het „Gloria“-incident wordt evenzeer verkeerd weergegeven. Beide zaken zijn door den Minister zeker anders medegedeeld. Red. Amigoe.

„Nu gebeurde er een incident, dat bijna komiek is en het uitgangspunt vormde voor het persoonlijk misverstand tusschen den Nederlandschen gezant en den Venezolaanschen minister van Buitenlandsche Zaken. De heer De Reus, schrijvende in een gezins bloemrijken stijl, zooals dit in de vreemde gewesten gebruikelijk is, had geschreven: „Het spijt mij, dat een booze droom misschien onze kalme betrekkingen zal storen.“ Deze woorden („een booze droom“) die niet goed werden begrepen, werden in het Spaansch vertaald met „maldito espíritu“, d. i. „een vervloekte, kwade geest“.

„Dit wakte de hoosheid op van president Castro, die meende, dat met dit epitheton op hem gedoeld was en hij schreef een woedenden brief aan den heer De Reus. Deze wilde het misverstand verklaren, maar stuitte daarbij op den onwil van dr. Paul, die vreeze, dat zijn bestaande handelingen in een ongunstig licht zouden komen, weigerde de zaak bij president Castro aanhangig maken. Dit is het persoonlijke misverstand, waarop ik in de Eerste Kamer doelde.“

Ik eilde onmiddellijk aan den heer De Reus, dat hij dadelijk een audientie moest aanvragen bij den heer Castro, teneinde de zaken in het juiste licht te stellen. Deze instructies bereikten den heer De Reus ongelukkig te laat op het oogenblik, dat hij zijn passen van president Castro had ontvangen, naar aanleiding van de publicatie van een particulieren brief, waarover ik mij mijn meening voorbehoud tot na den terugkeer van den heer De Reus, die mij zelf verklaringen daarvoor zal geven.“

„Dit zijn, nauwkeurig opgegeven, de verschillende feiten, tot aan het vertrek van den heer De Reus, waarvan ik eerst twee dagen geleden officieel bericht ontving.“

„De koninklijke regering zal onverwijld dezen brief beantwoorden. Dit antwoord zal aan het Venezolaansche volk toonen, dat de regering der Nederlanden bereid blijft met den ijnigen wensch te leven, zooals twee staten behooren te leven, wier gebied dicht bij elkaar ligt en die zooveel gemeenschappelijke belangen hebben.“

„Eveneens zullen wij met denzelfden geest van onpartijdigheid en rechtvaardigheid waarmede wij bezielde zijn, de geschiedonderzoekers, die president Castro noodig macht vinden teuzen naar aanleiding van eenige onjuiste berichten te stellen.“

„Maar die antwoord en ook de antwoorden, die wij zullen moeten geven op later mededeelingen zullen duidelijk doen uitkomen, dat onze goede bedoelingen op gelijksoortige wijze zullen moeten worden beantwoord en dat deze vriendschappelijke geest moet worden bewezen door een optreden als goede buur, geheel en al verschillend van dat, waarvan ik eenige voorbeelden heb aangehaald.“

„Wanneer de Regering der Nederlanden bij Venezuela niet dezelfde geneigdheid mocht ondervinden, zou zij tot haar groot leedwezen genoorzaakt zijn: een andere gedragslijn te volgen, over welke ik, zooals gij kunt begrijpen, slechts onder reserve kan spreken. Maar ik kan mededeelen, dat deze gedragslijn op algemeen steun kan rekenen bij de leden der regering en tevens op de hooftgekeuring van onze Koningin en bij al het noodig mocht blijken, dat er krachtadig moet worden opgetreden, tevens op den krachtigen en algemeenen steun der openbare meening.“

„Handelsbel“

De „Zutphensche Courant“ bevat de volgende „Haagsche correspondentie“ over het onderhoud, dat een medewerker van de „New-York Herald“ met onze Minister van Buitenlandsche Zaken had:

Nu het „parlement“ er niet is om in het conflict met Venezuela licht te vragen, heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken, blijkens een mededeeling in de bladen, spontaan het Nederlandsche volk licht gegeven door een interview in de Parijsche editie van de „New-York Herald“ te doen opnemen. Men kan dezen weg van informatie ietwat omslachtig noemen, waar een Nederlandsche nieuwsagentschap op tien minuten afstand van 's Ministers departement gevestigd, tot dusver met succes dergelijke berichten wist te verspreiden, maar het ligt voor de hand, dat Zijne Excellentie niet zonder opzet de primeur zijner uiteenzetting heeft verstrekt aan het internationale, meest mondaine blad van Europa, dat door alle diplomaten gelezen wordt en welks inhoud op den heer Castro niet onbekend kan blijven. Het interview zelf duidt er wel op: zoo er iets bestaat, dat den President van Venezuela wees kan aanjagen, dan is het de passie over Nederlands tot dusver gehandhaafde, strikte onzijdigheid.

Want zelfs voor onze oorlogsbodems behoeft de heer Castro zich niet al te benauwd te maken. Het blokkeeren der havens van Venezuela zou vooral de daar gevestigde buitenlanders treffen in hun belangen; zelfs door bombardementen van uit zee zouden slechts zeer weinig aan Venezolanen toebehorende goederen beschadigd kunnen worden; een landing ware wellicht gemakkelijker uit te voeren; maar hoe dieper een Nederlandsche troepenmacht het land binnendrong, hoe kleiner de kans, dat zij het ooit weer zou verlaten.

Maar in 1894 heeft Nederland de verplichting op zich genomen „om met alle middelen, die in haar macht staan, elke aanspanning, samenzwering of handeling, die tegen de openbare orde in Venezuela indruischt, te verhinderen.“ De minister voegt aan de verdragsclausule toe: „Deze verplichting, welke strikte onzijdigheid ten aanzien van de wettige regering verzekerde, omvatte toezicht op Venezolaansche uitgewekenen op Curaçao en het verbod van uitvoer van wapenen.“

Men behoeft in deze volzinnen de woorden „openbare orde“ en „wettige regering“ slechts door een naam te vervangen, door den naam „Castro“, en men begrijpt, dat gelijk de Minister zeide, de handhaving van die onzijdigheid voor de Venezolaansche regering een zaak van werkelijk en bestendig belang is.

Indertijd, het gist voortdurend in de Zuid-Amerikaansche republiek. Wel schijnt Castro nog over een geweldig aanhang bij het mindere volk te beschikken, wel heeft hij tot dusver zijn tegenstanders mak weten te houden, maar wanneer Nederland zijn verbod van wapenuitvoer naar Venezuela ophief, zou de troon van den Generaal beginnen te wankelen, zou hij zich niet meer de alleenheerscher onder de zijnen kunnen gevoelen. Zal de Nederlandsche regering tot zoo krassen maatregel overgaan? De Minister van Buitenl. Zaken heeft zich wel gewacht het mee te deelen. Maar de voorname plaats, die in de officieuze regeringsverklaring aan dit deel van het protocol in 1894 is gegeven, doet het dreigement te sterker uitkomen.

Castro heeft verdragen gesloten, diplomatieke etiquette vertreden, daden van vijandschap in zijn naam doen bedrijven, tegen ons hand, dat steeds de meest mogelijke onpartijdigheid in acht genomen heeft, is, misschien te lang reeds, een laukmoedige houding handhaafde; het moment kon aanbreken, dat de Nederlandsche regering, tot haar groot leedwezen, zich verplicht zag een andere gedragslijn te volgen: ten aanzien waarvan — aldus de minister — ik met terughouding moet spreken.“

De regeringsverklaring in de New-York Herald is eigenlijk slechts duidelijk op dit stuk. Wat de oorlogschepen in de West gaan doen, wordt zelfs niet aangeroerd; welk dwangmaatregelen overigens de regering in de gegeven omstandigheden ten dienste staan, wordt overigens niet beschreven. Zelfs over de houding, door de Vereenigde Staten in dit conflict aan te nemen, vindt men geen woord. Dat alles schijnt ook van gering belang in vergelijking tot de verklaring omtrent de onzijdigheid ten opzichte van inwendige gisting in Castro's republiek.

Naar lieden, die in staat zijn den toestand volkomen te overzien, ons verzekerden, heeft de regering thans den juisten toon getroffen. In Curaçao zal het door den minister medegedeelde zonder twijfel algemeen instemming vinden; in Caracas kan het zijn effect niet missen.“

## Het Conflict met Venezuela.

Eigenlijk zou men van het conflict met president Castro moeten spreken, een omstandigheid, die onze positie sterker maakt. De Venezolaansche dictator toch is juist geen sympathieke persoonlijkheid; en hij heeft reeds zoo dikwerf in den bijna vulgair zin van het woord „ruzie“ gemaakt met andere mogeligheden, dat zijn naam een ongunstigen klank heeft gekregen. Daarom gunnt men hem een pak slaag, zelfs naar het schijnt, in de Vereenigde Staten. Dit laatste is van overwegend belang. De heer Castro heeft zich in zijn optreden tegen het buitenland altijd krachtig gevoeld door den indirecten steun van „Uncle Sam“, die geen Europeesche samenleving in de Amerikaanse aangelegenheden dulden wil en allegeen steeds wijdere strekking heeft gegeven aan Monroe's bekende leer.

Maar in zijn geschil met onnebbelijk optreden tegen Nederland, waarvan Curaçao vooral den dank ondervindt, schijnt de regering der Vereenigde Staten hem direct noch indirect te willen steunen. Neder-

land bedreigt geen enkel Amerikaansche belang; het laat Monroe's leuze ongerept; het streeft niet naar usurpatie, machts-uitbreiding of machts-overschrijding. En de handhaving onzer rechten kan geen regering ons ontzeggen. Het is vooral voor een land met een groot koloniaal bezit zaak, niet met zich te laten spotten.

Juist echter omdat het de openbare meening voor zich heeft, zal Nederland in dit geval met kalmte en groote gematigdheid kunnen optreden. Het besef van onze kracht behoeft daaronder niet te lijden. Mocht Castro onverzoenlijk blijken en de zaken op de spits willen drijven, dan, ware een stevige blokkade het aangewezen middel, om hem tot reden te brengen en den invloed, welken hij in zijn eigen land uitoefent, te knakken, al is het waar, dat de Venezolaansche handel voor een zeer groot deel in handen is van Europeanen, van Duitschers. Van een bombardement is weinig resultaat te verwachten, en andere middelen, als de uitvoer van wapenen uit Curaçao naar Venezuela, al evenmin. Op beslechting van het geschil door middel van arbitrage schijnt, gegeven de houding van den Venezolaanschen Napoleon (!), slechts geringe kans te bestaan.

Intusschen is het volle licht over de hangende quaestie nog niet opgegaan en moet men zijn eindoordeel dus nog opschorten. Men zal het echter in de regering prijzen, dat zij bereids alle maatregelen heeft genomen en daarmede voortgaat, om, wanneer dit bepaald noodig mocht blijken, flink door te tasten en aan haar eischen kracht bij te zetten.

„Het Centrum“.

De pers in de geheele wereld gaat zich nu langzamerhand bezig houden met het conflict tusschen Nederland en Venezuela en groote toonaangevende bladen in Engeland, Frankrijk en ook in de Ver. Staten plaatsen zich, als tolk van de openbare meening in die landen en, naar men zag nannemen, ook als die van de verschillende regeringen, daarbij beslist aan de zijde van de regering te 's Gravenhage. De Duitse pers blijft in deze quaestie op stom als een visch of lever: zij bepaalt zich tot het vermelden van de feiten die te vermelden vallen, zonder daarbij eenig oordeel uit te spreken. Achten

hun belangen in Venezuela weer bedreigd door een eventuele blokkade of door een bombardement van de havens daarginds? Ofwel loft Castro's aanbod om nauwere handelsrelaties met Duitsland aan te knopen; de „Real-politik“ te Berlijn zóózeer aan, dat men het liefst zou zien, dat de Hollanders zich van elke betooging onthielden? Ofwel werpt het brutaal en tyranniek, het dictatoriaal, corrupt en half-wildemanachtige regeringsstelsel van den vorsten Napoleon-Castro voor de Duitschers op dit oogenblik meer voordeel af dan een welgeordend en beschaafd bestuur zoude doen?

De correspondent van Londensche de „Globe“ schrijft:

„Op het oogenblik is er niets dat er op wijst, dat er iets bloedigers zal gaan geschieden dan het blokkeeren der Venezolaansche kust door de Nederlandsche marine, een dwangmiddel, waarmee president Castro altijd heeft gespot.“

„Of dingen van ernstiger aard zullen volgen hangt af van president Castro en zijn regering. Men beweert, dat Castro moet hebben verklaard, dat — mocht een Nederlands eskader overgaan tot een blokkade — hij aan Nederland den oorlog zal verklaren. Dat plan schijnt belachelijk; maar lieden hier, die Castro kennen, houden hem tot elke krankzinnigheid in staat. Hij heeft een belachelijken dunkt van de gevechtswaarde van zijn rivierkanonneerbotten en van de macht zijner troepen om elke troepenmacht, die een inval doet, terug te drijven.“

Het „Mémorial diplomatique“ schrijft:

De taak der Nederlandsche schepen is dus geheel aangewezen; vermijden al wat Venezolaansche patriotisme zou kunnen kwetsen; zeer duidelijk toonen, dat de zaak van Castro niet solidair is met die van Venezuela; zich bepalen tot de blokkade op een afstand; zich zoo mogelijk meester maken van de vloot; en eindelijk de revolutionairen hun gang laten gaan.

De Venezolaansche quaestie zou dan flink, definitief en, om zoo te zeggen, op automatische wijze geregeld worden.“



„Het „Nieuws van den Dag” schrijft:

In het nieuws van den laatste tijd over het geschil tusschen Nederland en Venezuela vinden wij reden tot tevredenheid, maar ook een en ander dat onbehagelijk stemt.

Voldoening geeft de officieuze mededeeling uit Den Haag, dat onze Regeering, haar antwoord verzonden hebbende aan den Venezolaanschen minister van Buitenlandsche Zaken (welk antwoord nog niet is gepubliceerd) er kort en bondig den wisch heeft bijgevoegd van onmiddellijke intrekking van Venezuela's vexatoire maatregelen tegenover de Nederlandsche kolonie. Ziedaar het juiste standpunt. Want welke grieven er wederzijds ook te berde gebracht mogen worden, die grieven zijn, van Castro's kant, de gevolgen juist van de slechte verstandhouding waartoe zijn opzettelijke en tergende maatregelen hebben geleid. Aan dat sarren, aan die benadeeling van onze belangen en de schending van onze eere hadden wij al sedert lang een eind moeten maken. Een fransche spreekwijze zegt dat men niet moet beproeven, een spinneweb te ontwarren, maar het met een flinken slag moet wegvegen. Dat is hier van pas.

Het stemt ook tot tevredenheid dat de regering der Vereenigde Staten zich niet tegen de door ons beraamde maatregelen zal verzetten en dat ons optreden voortvleugende stemming zal hebben van wat men noemt „heel de beschaaftde wereld”. Sommigen meenden in die betuigingen van bijval de stemming te rug te vinden van den aap, die de kat de kastanjes uit het vuur laat halen; o. i. ongegronde verdenking, want het is volkomen waar, dat de groote mogendheden altijd in haar optreden tegen Venezuela's aanmatiging belemmerd worden door onderlingen naijver en wantrouwen, welke niet kunnen opkomen tegenover een kleinere mogendheid als Nederland.

Er is geen twijfel aan, of wij bewijzen de beschaaftde wereld een dienst, als wij dit zaakje opknappen. En in de eerste plaats worden door ons optreden de te lang verwaarloosde Nederlandsche onderdanen in de West gediend. Dat mag nog wel gezegd worden, nu in zoo veel Nederlandsche bladen naar aanleiding van een inderdaad zot plannetje der Nederl. Stemmen, een storm van spottende geringschattigheid losbarstte, die wel eens verkeerdelijk uit geleid zou kunnen worden als afkeer van het gewapend optreden zelf.

Wij hopen dat de minnelijke schikking onmogelijk gebleken zijnde — geen stem zich zal verheffen, vooral nu voorschandaal onze actie schijnt te kunnen geschieden zonder bloedvergieten. De meening die wij onlangs in de „Arnh. Ct.” lazen: dat de sommen voor een maritieme expeditie beter besteed konden worden voor Curaçao zelf, kan alleen uit vollagen onbekendheid met den toestand voortspuiten.

Neen, allereerst worde de heer Castro — want tegen hem en zijn klik en niet tegen het Venezolaansche volk treden wij op — tot reden gebracht, en ditmaal voorgoed.”

## Het Algemeen Nederlandsch Verbond en CURAÇAO.

Dankbaar verleen wij plaats aan wat het Hoofdbestuur van het A. N. V. heeft ten gunste van Curaçao in het orgaan van het Verbond *Nederlandia*. Na het verslag der alhier gehouden gecombineerde vergadering der drie Vereenigingen, die het adres aan H. M. de Koningin verzonden, schrijft het Hoofdbestuur:

Het adres, waarvan hier sprake is, heeft reeds in de couranten de ronde gedaan, en mag dus als bekend worden verondersteld. Het getuigt voor de kracht van onze Groep, dat zij het initiatief nam met de beide andere vereenigingen, tot het stellen en verzenden van het adres. Moge het die goede uitwerking hebben die de opstellers er zich van hebben gedacht — want waarlijk, zoo ont, dat is hulp hier thans dringend nodig, wil onze in voorkomen en bevolking, in streven en toewijding meest Nederlandsche kolonie haar welvaart niet volkomen vernietigd zien.

Men leze slechts de lijst van grieven, in het adres vermeld. Zij zijn talrijk en ernstig, en zij treffen juist datgene, waaraan Curaçao zijn bloei heeft te danken gehad, den handel en de scheepvaart. En het zijn niet slechts de in het adres opgenomen grieven, die den bitteren wrok hebben doen ontstaan. Met wijze gematigdheid zijn door de opstellers alleen die geweldadige en vijandige bepalingen van de republiek Venezuela ten opzichte van on-

ze kolonie in het adres opgenomen, die in den laatste tijd zijn voorgevallen, als 't ware de druppel, die den emmer deed overloopen. Doch reeds jaren lang hebben dergelijke geweldadige plaats gevonden, zijn maatregelen, er op berekend, den Nederlandschen handel en scheepvaart op Curaçao zoo veel mogelijk te snuiken, genomen, en zuchten onze Benedenwindsche eilanden onder dien druk.

Men moet op Curaçao hebben vertoefd, en vooral, men moet den minderen man in zijn werk, in zijn dagelijksch leven hebben kunnen gadeslaan, in zijn kleine barkjes met hem op zee zijn geweest, men moet zijn zwoegen en werken om den kost te verdienen, hebben nagegaan, om een juisten indruk te verkrijgen van de angst en verslagenheid, die het volk drukken, voor dat zwaard van Damocles, dat hun voortdurend boven het hoofd hangt. Men moet een schoener, aan welken onverwacht en volkomen willekeur het lossen in een Venezolaansch haven ontzigt was, onverschillig zake met al zijn passagiers en goederen hebben zien terugkeeren in de zoo juist verlaten haven van Curaçao en de schrik en woede van het volk hebben aanschouwd, met moet de berusting hebben bewonderd, waarmede de visschers, evenals de Russische boer met zijn „waarom ook niet?”, u vertellen, hoe de visscherij op de Roques-eilanden, vroeger zulk een ruime bron van bestaan, nu bijna een voordeel meer oplevert, omdat Venezuela het vissen daar bijna onmogelijk maakt; men moet de nijpende armoede kennen, die onder de mindere bevolking van Curaçao heerscht, en de met hooghartigen trots verborgen gehouden verarming van meerdere vroeger gegoede families hebben aanschouwd — om werkelijk in te zien, van hoe overwegende beteekenis dit alles voor onze kolonie is en ten volle te beseffen de woorden van het adres, dat Curaçao thans een crisis doormaakt, zoo hevig als nooit te voren, een crisis, die van het toch reeds verzwaakte organisme zijn laatste krachten vergt.

Moge die crisis door de krachtadige hulp van het moederland spoedig voorbij zijn; want slechts van Nederland zelf kan op het oogenblik de redding komen, en slechts eene regeling, die ook voor de toekomst vaste waarborgen geeft, kan hier helpen en den vroeger zoo krachtigen taak van onzen Nederlandschen stam voor afsterven behoeden.

## Nieuwsberichten.

### Curaçao.

#### De Pausteeften.

Op waardige wijze werd het gouden Priesterjubilé van Z. H. Paus X gisteren gevierd.

Donderdagmiddag op hetzelfde oogenblik, dat de klokken met verklinkenden klank het feest inluiden, werd 's Pausen standaard op den toren der Cathedrale Kerk gelieschen. De geloovigen stroomden samen en vulden den tempel. Boven in het presbyterium, dat feestelijk was versierd met bloemen en groen, hing tusschen een trofee, in pauselijke kleuren, het wapen van Pius X, schitterend verlicht door een breeden boog van elektrische gloeilampen. Monseigneur VAN BAARS verscheen in *cappa magna* en nam plaats op zijn troon. Het plechtig Lof begon. Het *Veni Creator* werd door alle Priesters gezamenlijk ingezet en door het koor vervolgd. De Weleerw. Pater A.M. Kuyper hield een schoone feestrede. Nauwelijks was het Lof geëindigd, of daar barstten de jubelende akkoorden los en schalden over het kerkplein, fantastisch door benigelsch vuur verlicht. De katholieke muzikanten, behoorende tot het Curaçasche Weerbaarheidskorps, verrastten de menigte op een concert, dat dankbaar werd genoten. Zulk een geestdriftige opening van het feest beloofde veel voor den volgende dag.

In de Rozenkranskerk op Pietermaai, waar ook een reuzenschild van den Paus, gedekt door de tiaan en omgeven van Pauselijke wimpels, hoog in het rijk versierde Presbyterium alle oogen tot zich trok, in de Rozenkranskerk werd de plechtige H. Mis door een massa geloovigen bijgewoond, terwijl een zeer groot aantal deelnam aan de Generale Communie. Ook in de St. Anna-kerk naderden vele Katholieken tot de H. Tafel en boden daardoor het schone, met kostbaarste geschenken aan Z. H. De Pontificale Mis had om 8 uur plaats en wederom was de Cathedrale kerk zeer druk bezet.

De *Te Deum* werd door de geheele Geestelijkheid van de stad en omg-

gende buitenparochies bijgewoond. De plechtigheid werd besloten met een Feestlied. Na de H. Mis werd Monseigneur VAN BAARS, ten zijnen huize, gecompimenteerd door de Clergé en door een groot getal leken. De EGA. Heer Procureur-Generaal Mr. NUIJENS, droeg de insignes van het commandeurschap der St. Gregorius-orde.

Des avonds om half zeven ging Mgr. VAN BAARS de plechtigheden in de Rozenkranskerk op Pietermaai praesideeren. Toen Z. D. H. aan den hoofdingang verscheen en door den Zeer Eerw. Heer Pastoor VAN WEEBELT en diens assistenten de Weleerw. Pater HENDRIKS en BROUWER, plechtig werd ingehaald, stroomde in volle golven een feestlied door de kerk, uitgevoerd door de kapel der Weesjongens van Santa Rosa. Dat was een dubbele verrassing voor de geloovigen. Na de vermoedende, afmattende plechtigheden van den morgen had men Monseigneur niet op Pietermaai durven verwachten. En nu trok daar opeens Z. D. H. zegenend door hun midden onder hoog klinkende feestmuziek. Het orber accompagnement der instrumenten bij de kerkelijke liederen klonk verrassend schoon.

Pater POESENZ hield de feestrede. Wij onthouden ons niet opzet ook maar iets te lichten uit den rijken inhoud dezer heerlijke rede. Wij zouden alles weer willen geven, maar dit kunnen wij niet.

Na de feestrede jubelden de majestueuse tonen van het *Te Deum*, door Mgr. VAN BAARS persoonlijk ingezet. Toen het Lof geëindigd was werd een feestlied gezongen door de St. Jozefsgesellen.

Door de vriendelijke welwillendheid van den Wiled. Heer J. C. RINGELING werd Monseigneur in staat gesteld vliegens vlug naar 't Colegio te rijden om daar tegenwoordig te zijn bij een feestrede welke door den Zeer Eerw. Pater Rector M. V. ZWIJEN zou gehouden worden voor vele Dames en Heeren, expresselijk daartoe uitgenoodigd door den Heer Eerw. Pater Vicarius ANT. TER MAAT. Ook

de St. Thomaskring mocht een uitnodiging ontvangen. Alle leden waren present, elk met de pauselijke courde op de borst.

De beminnelijke beeltenis van den gevierden Paus stond tusschen trofeën en palmen. De feestredenaar tekende ook Pius X als Priester, Bisschop, Paus, na eerst in een kenrig exordium den weldadigen invloed van het pausdom op de Katholieken gescherst te hebben. Na de gloriole peroratie scheen aan het applaus geen eind te zullen komen.

Nog waren de feestelijkheden niet geëindigd. Monseigneur wilde ook de St. Jozefsgesellen aan de Overzijde bezoeken. Daar den Directeur dat bezoek van te voren was aangekondigd, had Zeerw. de feestelijkheden zoo verdeeld, dat Mgr. de Pauscantate zou kunnen bijwonen.

Jammer, dat de tijd zoo kort is en de plaatsruimte zoo beperkt, we kunnen zoo veel goeds van deze cantate zeggen, den Dichter Pater VAN DE PAERT en den Componist, den Heer J. C. DE POOL, ter eere, en tot voldoening der Gezellen na zulk een zware studie en meesterlijke uitvoering.

Deze cantate was een schitterende bekroning van het gouden Priesterfeest van den Paus.

#### Mr. Sol Cohen Henriques.

Van harte nemen wij deel in den algemeenen rouw over den dood van den Edelachtbaren Heer Mr. SOL C. HENRIQUES, oud-Procureur-generaal in deze Kolonie, Zondag 11. in den ouderdom van ruim 81 jaren overleden, voegen ons rouwbeklag bij dat der andere bladen en sluiten ons geheel aan bij den welverdienden lof aan zijn hoogst verdienstelijk leven gewijd.

#### De Christiaanstad.

Is gisteren uitgestoomd om haar laatste tocht te maken als koloniale vaartuig. In de Oor. Oor. van gisteren wordt een oproeping gedaan voor een sneelschenden schoener om,



## EMULSION SCOTT

### Cura Anemia Raquitismo y Escrofulosis

Es el mejor tónico para los nervios, los huesos y la sangre y el agente más poderoso para aumentar las carnes y la energía vital.

Fortifica el sistema muscular y es el preventivo más seguro y el remedio más eficaz de la Tisis, Escrófula, Bronquitis, Gripe, Asma y demás afecciones de la Garganta, Bronquios y Pulmones.

Es la única Emulsión que recetan los médicos y la sola aprobada por las Academias de Medicina.

No contiene Alcohol, Guayacol, Creosota, ni ninguna substancia irritante que pueda dañar al sistema y perjudicar la nutrición.

Las miles de curaciones que diariamente obtienen justifican la fama de que goza como el mejor tónico y remedio.

voorloopig van half October tot het einde dezes jaars, de verbinding te onderhouden tusschen Curaçao en de Bovenwindsche eilanden.

#### Orkaan.

Deze week is hier bericht ontvangen, dat over de Turks Islands een orkaan is gegaan. Onze Bovenwindsche eilanden bleven tot dusverre daarvan bevrijd.

#### Welkom.

Met de *Prins Maurits* zijn 53 manschappen aangekomen tot versterking van 't garnizoen. De *Friesland* is zoo juist binnengevallen.

De état-major van het panterschep „Friesland”, dat 1 September naar West-Indië vertrekt, is als volgt samengesteld: kapitein t. z. W. J. Cohen Stuart, commandant; kapitein-luit. t. z. H. M. van Straaten, 1e officier; luit. t. z. 1e kl. J. de Lange en F. J. van der Esch; luit. t. z. 2e kl. M. H. van Dulm, M. Bottenheim, R. H. Haantjes, J. W. Vlieland Hein en A. H. W. van Anrooy; adelborsten 1e kl. R. Polle, A. U. P. F. Vastenou, C. C. F. Jager, K. H. H. Bongaerts, G. M. Rietdijk, W. Garrer, J. L. Leutscher, A. S. Thomson, A. L. de Bruyne en R. Zahn; officier van gez. 1e kl. F. M. R. Schmitz; officier van adm. 2e kl. P. A. Kemper; adj.-adms. M. J. Krujts en C. L. Heyl; officieren-machinist 2e kl. M. Griek (hoofd der machiniekamer) en W. K. L. A. van Bommel; 1e luit. der mariniers L. Spiegelberg.

Het machiniekamerpersoneel bestaat verder uit: hoofdmachinisten A. J. Bijker en C. Habich; machinisten J. C. Kroes, A. J. de Vries, D. W. Kwak, W. Dollekamp, C. M. Sellen en J. J. Weeda; adj.-machinisten W. van Leeuwen Hendriks-zoon, W. van Leeuwen Hermanster J. Pronker, S. Jaring, F. H. J. E. Schreuders, W. C. Eikendal en M. P. J. Pover; Chef d'équipage is opperschipper W. Dekker.

#### Scheepvaart.

Van 1-15 September. liepen onze haven binnen:

Stoombooten	11
Goeletten	15
Bijlanders	19

Totaal: 45 schepen.

#### H. M. de Koningin.

Uit een Amsterdamsche correspondentie aan 't *Hab. v. Antw.* lichten wij de volgende passage: Niemand verbaugt zich natuurlijk meer dan de Koningin zelf in haar aanstaand moederschap, en in het vooruitzicht, dat zij straks haar prinselijk gemaal en haar geliefde volk met 't lang begeerde gelukkig zal maken. Toch vernam ik uit volkomen vertrouwbare bron, dat het Renter-bericht haar niet weinig ontstond zou hebben. Na haar verwachting, van enkele jaren geleden, een verwachting die zoo dreef eindigde, heeft een zekere weemoedige stemming haar nooit geheel verlaten. En nu haar opnieuw het uitzicht op den vurig gewenschten kinderzegen geopend is, zou 't haar lief zijn geweest, indien daaraan naar buiten eerst rechtbaarheid was gegeven na verkregen grootere zekerheid in een verder gevorderd tijdstip. Want met de ervaring van het verleden voor oogen, is de aanstaande moeder niet geheel vrij van vrees voor een mogelijke nieuwe teleurstelling, waarin dan haar volk natuurlijk deelen zou. Ook neemt zij zich ditmaal veel meer in acht, dan de vorige maal, toen haar levenslustige natuur en haar geluk van jonggehuwde wel wat overmoedig speelden met de bijzondere omstandigheden, waarin zij verkeerde, een onvoorzichtigheid, waarop de pers toen ernstig gewezen heeft. Zal de toestand van Koningin Wilhelmina zich gelukkig ontwikkelen, dan mag men tegen het einde dezes jaars de uitgang verwachten van openbare gebeden voor haar voorspoedige verlossing. Tot dien tijd zal men echter voorzichtig doen slechts, met eenige terughouding te spreken over dit kiese geval, zoo bijzonder delicaat nu het een Koningin geldt.

#### Stadsreiniging.

Gedurende de laatste dagen werden in het ficalaat aangebracht:

103 ratten.  
588 muizen.

in petroleum gedompeld en verbrand. Terwijl er uit wosingen aan de Overzijde 52 karren oude rommel werden vervoerd en verbrand; en de openliggende gronden aldaar werden schoongemaakt.



## Belastingherziening op Curaçao.

Bij resolutie van den Minister van Koloniën zijn G. L. van Lanschot Hubrecht, inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Vlaardingen, K. Tol, commies verificateur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Maassluis, en A. G. de Witt, commies 2de klasse der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Nantwijk, voor den duur van twee jaren gesteld ter beschikking van den gouverneur van Curaçao de eerstgenoemde om te worden belast met de voorbereiding van de invoering der belastingherziening in die kolonie en met de waarneming van het ambt van inspecteur der belastingen bij die invoering, de laatstgenoemde om te worden werkzaam gesteld bij den dienst der belastingen in die kolonie.

Met ingang van 1 October 1908 is benoemd tot inspecteur der registratie en domeinen van de tweede klasse voor de ambulanten dienst P. De JONGHEERE, thans inspecteur van de derde klasse bij dat dienstvak voor den ambulanten dienst, tijdelijk met verlof buiten bezwaar van 's Rijks schatkist.

## Armoede.

De nood is groot; die nooit vroeger, vragen nu, de armoede is algemeen. Het staat niet stil met menschen die u hun nood komen klagen. De werkverschaffing kan slechts zeer weinigen verlichting geven. Het getal der werklozen is al te groot.

Het getal der kinderen die op school koffie en brood krijgen is reeds gestegen tot 900.

Mocht er toch spoedig wat meer hulp komen voor de arme bevolking. Er wordt meer geleden dan menigen begrijpen kan.

Als treffiende illustratie vermelden we, dat in Juli, nu reeds 2 maanden geleden, f 7.101.05½ van de Koloniale Spaarbank is teruggehaald ± f 500 meer dan er was ingebracht.

Sterven er in het stadsdistrict 37 personen de vorige maand, in de buitendistricten was dit getal 28; dat maakt dus 65 personen in een maand tijds.

De scheurbuik begint nu buiten te heerschen; flink stevig voedsel is onder de meest afdoende geneesmiddelen. Gaarne ondersteunen wij daarom het voorstel van den Heer S. Cayo aangegeven in een ingezonden stuk in *El Imparcial* van gisteren, om de eerste levensbehoeften der armen, maïs, melk, koffie etc. van Gouvernementswege te verstrekken tegen den kostprijs. De armen hebben geen geld en het meel is duurder dan gewoonlijk.

Wij brengen den Heer S. Cayo dank voor zijn steun ons verleend bij ons verzoek aan 't Bestuur om groote regenbakken met vangdaken te laten bouwen als werkverschaffing nu, en later als een praktisch middel om den armen van goedkoop drinkwater te voorzien.

## Trinidad en Venezuela.

Na Generaal Castro te Barquisimeto gesproken te hebben, is de Britsche gezant Sir Vincent Corbett naar Trinidad gereisd om van daar uit naar Ciudad Bolivar te trekken.

De Engelsche onderdanen maken van deze gelegenheid gebruik om bij het Bestuur aan te dringen toch ook wat te doen voor hen, nu het kleine Holland zoo krachtig optreedt voor zijn Kolonie. *The Catholic News* van 12 September klagt, dat er tot dus verre door het Britsch Bestuur, voor zoover op Trinidad bekend, nog niets gedaan werd. Algemeen vraagt men afschaffing der 20 % additioneele rechten.

## Mijnontginning Curaçao.

Bij resolutie van den Minister van Koloniën is G. Duyfje, mijningenieur, gesteld ter beschikking van den gouverneur van Curaçao, om te worden belast met het instellen van een voorloopig onderzoek naar de vindplaatsen van delstoffen in die kolonie en naar de geschiktste wijze van exploitatie der mijnen.

## Sta. Barbara.

Door ± 100 personen van de arbeidende klasse, die vroeger gewerkt hebben in de Phosphaatmijnen van Sta. Barbara is een adres gericht tot de Leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal om de krachtige mede werking te verzoeken dezer Kamer om de wederopening dezer mijner te verspoedigen.

Zij wijzen er op, hoe zij vroeger volop werk hadden en geregeld in hun levensonderhoud konden voorzien, maar tegenwoordig armoede lijden.

Ten sterkste dringen zij er op aan dat toch spoedig de reeds zoo lang en herhaaldelijk beloofde Curaçaosche Mijnwet in werking moge treden.

Van ganser harte hopen wij, dat hun verzoek worde ingewilligd en de Nederlandsche Regeering met wat meer bekwaam spoed deze reeds zoo lang hangende quaestie nu binnen kort tot eene goede oplossing bringe.

Dat zou mede een krachtig middel zijn om den economischen toestand onzer Kolonie te verbeteren.

## Transportschepen?

In *De Surinamer* van 6 Sept. lezen wij het volgend bericht:

„Naar wij vernemen is door het Gouvernement van Curaçao op 11. Zaterdag (29 Aug.) het stoomschip *Paramaribo* en op 11. Maandag (31 Aug.) het stoomschip *Albina* per telegram aangevraagd.”

Onze West meent dat de *Albina* niet gemist zou kunnen worden.

Uit vertrouwde bron vernamen wij verder, dat de *Curaçao* thans in gereedheid wordt gebracht. Dit zou toch wel op grootere actie wijzen dan de Amerikaansche Kladden ons willen doen gelooven.

## Onderwijs.

Met de *Prins Maurits* zijn hier Woensdag twee lieuwe Onderwijzers voor het Openbaar Onderwijs aangekomen, de Heeren C. K. KESLER en H. J. VOOREN.

## Hoedenindustrie.

Vroeger werd door *De Cur. Cour.* aangekondigd dat 20 September een grooten voorraad hoedenstroo zou aankomen uit Colombia.

Wij hopen, dat dit beter nit moge vallen dan het stroo, wat een paar weken geleden werd rondgedeeld. Dit scheen totaal onbruikbaar te zijn voor de arme hoedenvlechtsters.

Het *Handelsblad* vraagt of van Gouvernementswege die hoeden niet kunnen worden opgekocht tegen een gemiddelden prijs. Met hoedenmaken alleen worden de vlechtsters niet geholpen, zij moeten ze ook verkoopen tegen een redelijken prijs.

De Curaçaosche hoeden, naar wij met vreugde vernamen, zijn op het oogenblik zeer gezocht in Suriname.

## Advertentien.



## STATIONARY OIL ENGINE

FURNISHED IN SIZES.

1½ H. P. TO 25 H. P.



## Marine Engine

The International Motors embody simplicity, safety, economy, compactness, ease and quickness of starting, freedom from vibration and quiet running. They are always ready when fuel is at hand, and require no expert mechanical skill to operate; a few simple instructions, thoroughly understood being enough to enable one of average intelligence to run the motor satisfactorily. Once started and fairly underway, the motor practically takes care of itself, using fuel in proportion to its load, and requiring NO PARTICULAR ATTENTION, OTHER THAN STARTING, STOPPING and OILING.

These engines require no spark or flame to keep them in operation, as the charge is ignited by the Piston compressing the charge against a hot surface.

CRUDE oil and kerosene are used in these engines with equal efficiency. Look for our Drycell Battery „Jove” To best known,

Highest voltage, largest Amperage, greatest recuperation, longest life.

Send for Catalogue E

International Oil engine Co.

38 Murray Street N. Y.

sole Agent for Dutch W. Indies

J. E. v. d. Meulen

Estate Ascension, Curaçao.

Geboren op den 11n. September 1908:

Everhardus Jacobus,

ZOON VAN

M. Ph. van Romondt

EN

M. C. C. van den Berge

Eenige en algemeene kennisgeving

## Bekendmaking.

De verkoop van ZILVEREN, Gouden en JUWELLEN VOORWERPEN, beëindigd ter Spaar- en Beleenbank van 1<sup>ste</sup> Maart 1907 t/m 31<sup>ste</sup> Augustus 1907 onder

N<sup>o</sup>. 1083 X t/m N<sup>o</sup> 8394 X

zal plaats hebben op DONDERDAG den 8 October a. s. en volgende Donderdagen.

Belanghebbenden worden verzocht den verkoop te voorkomen, door de aanzuivering der verschuldigde interesten.

Curaçao, den 16<sup>ten</sup>. September 1908

De Voorzitter.

A. JESURUN.



## Photographische Inrichting.

Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN

VAN



H. M. de Koningin der Nederlanden

BEKROOND

te Amsterdam 1883,  
„ Antwerpen 1885,  
„ Chicago 1893, en  
„ Curaçao, Eerste Prijs Eere medaille, 1904.  
Curaçao, Waterkant Otrabanda.

## Adverteert steeds

IN DE

Amigoe di Curaçao, het meest gelezen der hollandsche bladen in de kolonie.



## S. S. „CHRISTIANSTED’.

Vaarplan voor Juni-September 1908.

Salida for di:		Sept
Curaçao.....	Dia mars	15
Bonaire.....	Dia razon	16
Curaçao.....	16	
Aruba.....	Dia hubes	17
Curaçao.....	dia biernes	18
St. Thomas.....	Dia luna	21
St. Martin.....	Dia mars	22
Saba.....	22	
St. Eustatius.....	Dia razon	23
St. Kitts.....	Dia hubes	24
St. Eustatius.....	24	
Saba.....	Dia biernes	25
St. Martin.....	25	
St. Thomas.....	Dia saba	26
Bonaire.....	Dia luna	28
Curaçao.....	Dia mars	29
Aruba.....	Dia razon	30
		Oct.
Curaçao.....	Dia hubes	1
Bonaire.....	1	
Curaçao.....	Dia biernes	2
Jegada na		
St. Thomas.....	Dia domingo	4



Explosion de la  
Lampara debido  
al uso del  
Kerosene Comun.

Para seguridad use  
“LUZ DIAMANTE”  
Libre de  
Explosion.

LONGMAN & MARTINE  
NEW YORK, U. S.  
La Venta Por Las  
Almacenes

Las grasas que el aceite de hígado de bacalao contiene, aparte de su poderosa facultad de nutrir, no poseen ningun valor terapéutico—y los otros elementos naturales que son parte de su composición orgánica, existen en cantidades tan infinitamente pequeñas, que es imposible que ninguno de ellos pueda ejercer en el sistema cualquier efecto terapéutico.

Es evi lente pues que el aceite de bacalao es un alimento y no una medicina y que todas sus virtudes alimenticias están en las grasas que entran en su composición—y por consiguiente todas las preparaciones que pretenden estar hechas de los

que se ofrecen como sus sustitutos, son productos fraudulentos de la especulación mercantil y del charlatanismo. Dichos preparados no contienen ninguna de las propiedades nutritivas y reconstituyentes del aceite de hígado de bacalao, porque carecen de la grasa, que en la parte del aceite que nutre y alimenta—su composición tiene mucha semejanza con la de los COCKTAILS—y su uso puede en ocasiones causar perjuicios considerables a los enfermos por la gran cantidad de alcohol que invariablemente contienen—y otras substancias narcóticas, como el sulfato de estricnina.

Esas preparaciones, que se dicen contener los principios activos del aceite de hígado de bacalao, son especialmente peligrosas para las criaturas, para los niños para las jóvenes y señoras, quienes por su naturaleza delicada y temperamento especial no pueden resistir sin grandes quebrantos para su salud los efectos deletorios del alcohol, de la estricnina y otras substancias enérgicas.

El aceite de Hígado de Bacalao es insustituible como alimento—como un reconstituyente poderoso de la sangre, de los tejidos, de los nervios y de los huesos—y el modo más racional de administrarlo, según lo ha probado la experiencia de más de 30 años y según la opinion universal de los médicos, es la EMULSION DE SCOTT, que está compuesta del aceite más puro y de otros ingredientes que aumentan considerablemente la eficacia nutritiva del aceite.

## Pan Medicinal.

Prepará coe “Taka Diastase”  
Mashá bon pa stoma.  
Propia pa dispepsia.  
Permitiden coemindadi diabetis.  
Recomendá pa toer Dokter.  
Ta haja pa 5 ct. na  
“PANADERIA AMERICANA.”

Propietario,

J. D. CAPRILES,

13-10.

Drukker:

ALFREDO F. SINTIAGO